



PINK. Det lysende er ikke nefaldende i Anne Marie Plougs udstilling, hvis titel betyder 'Skønne giftig'. Foto fra kunstnerens hjemmeside

Frugtbar forskellighed

Anne Marie Ploug kaster sig ud i farvestrålende popkunst og stramme sort-hvide værker på Horsens Kunstmuseum. Men i stedet for at forekomme splittet, samler det hendes udtryk til en ny for helhed.

KUNST

Horsens Kunstmuseum: Anne Marie Ploug's *Lovely Noxious*. Tid 2.12.

★★★★★

Faste læsere af *Den levende* vil kende Anne Marie Ploug bedst for hendes handlekraftige mangapige, der med knyttet næve huler skrifttegn hen over billedfladen på en af de mest populære af *Politikens Særttryk*.

Men Ploug har lagt den japanske tegneseriestil mangaen, på hylden og i stedet vendt sit inspirationssøgende blik fra Østen til Vesten. Helt præcis til et af den

baggrundsfarve står tilbage.

Det ligner Warhol, men det handler om noget andet.

Hvilket det dog måske ikke er lige let at fange, navnlig når man på Horsens Kunstmuseum har valgt slet ikke at introducere udstillingen i skriftlig form. Rune Gades første tekst i kataloget ville ellers være glimrende til formålet. Her får man konfirmeret fornemmelsen af underliggende ironi; af at Ploug med sine glade farver peger på mediernes evige hunger efter nye skandaler, magtbegær og forurening på flere niveauer.

ANNE MARIE Ploug arbejder dog også mere internt med maleriet. Hun undersøger, hvad det gør ved os - og hvad malerierne gør ved hinanden. Derfor hænger der 21 versioner af det (temmelig) præcis samme billede i den ene af museets sale. Sammenstillingen fylder det meste af to væg-

flader, og igen og igen strækker en blomstrende gren sig på pink grund, gentaget i forskellige formater. Og det er gennem gentagelsen, at Ploug undergraver maleriets forbundelse til motivet, til naturen. I stedet viser hun os en ny virkelighed, en repetitiv og kunstig naturoplevelse, der intet har med naturen, og alt med kunsten, at gøre.

Det er også i denne sal, at man kan stille sig under digteren Ursula Andkjær Olsen's ord, der sært forvrænget plasker ned fra en højtalér i loftet. At sætte et ordværk på museum er en virkelig god idé, og for en gangs skyld er der slet ingen gener forbundet med lyden, der ellers ofte volder problemer, når den bliver en del af en udstilling.

ANDKJÆR OLSEN fortsætter Plougs leg med naturromantikken, som hun drejer som et bølsje i munnen. Temaet går igen i

den sektion af værker, der som kontrast til de klare farver er holdt helt i sort-hvid. Her synes motivet umiddelbart at være skovens træer, men abstraktionsniveauet gør, at man ikke kan være helt sikker. Måske er der tale om fikserbilleder, så man i virkeligheden ser noget helt andet end egeleøvog grannåle?

Anne Marie Plougs sort-hvide værker

virker mere direkte, med mindre bagvedliggende dagsorden, end det er tilfældet med de farvestrålende malerier. Der er en tysthed i skoven, men stierne kan pege i mange retninger: tilbage til klassisk amerikansk landskatsfotografi, sådan som det kendes fra Ansel Adams' storlædede portrætter af Vesten, eller knap så mange årtier bagud, hvor man møder den abstrakte ekspressionisme, der hos kunstnere som Barnett Newman og Mark Rothko var mere abstrakt end ekspressiv. Men

Ploug trækker ikke kun på amerikanske

kilder, for værkerne kunne også pege på nordisk natursyn og tilstesse - eller fungerer som illustrationer for et eventyr af den mere brutale slags.

Det er således to meget forskellige udtryk, der mødes under overskriften 'Lovely Noxious', der er så dobbeltydig, som udstillingen er sammensat: 'Skønne giftig'.

Men det fungerer fint, og forskellene klæder faktisk hinanden. Anne Marie Ploug turde gå videre og forlade den umiddelbare succes, hun fik med mangabillederne, og det tyder godt for hendes kunstneriske fremtid.

Og det gør værkerne også!
trine.ross@pol.dk